

Vraag het aan Morya**Heb geen kritiek op jezelf**

“Als je in je eigen leven binnenkomt, begrijp je dat je een belangrijk iemand bent.

Het gaat er niet om dat je kritiek hebt op jezelf, ongerechtvaardigde kritiek, van: ‘dit kan ik niet en dit is niet goed en ik zal nooit iets worden en men heeft mij altijd afgebroken en niemand gelooft in mij.’ Dat zijn zaken die je kan versterken door al de negatieve momentjes samen te vegen op één hoop om dan te zeggen: “Ik ben alleen maar stof en slijk.” Maar er is veel meer dan dit in jouw leven. Uiteraard, het lichaam dat je hebt, zal ooit teruggaan en vergaan tot stof, maar jij bent meer dan dit lichaam, dan dit instrument. Je bent een kind van God.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 10: “God brengt mij vervulling”) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 155

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


